

**ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**  
**ΙΖ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ**  
**ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

**ΣΥΝΟΔΟΣ Α'**

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:** Της Δευτέρας 18 Ιουλίου 2016, ώρα 19:00  
και της Παρασκευής 22 Ιουλίου 2016, ώρα 11.00 π.μ.

**Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

**Δευτέρα 18.7.2016**

**ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ**

Προς τους Υπουργούς:

**Εξωτερικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού**

**ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΕΣ**

- 1. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ**
- 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ**
- 3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ**
- 4. ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ**
- 5. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) ΒΟΡΙΔΗΣ**
- 6. ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ**
- 7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ**
- 8. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ**

- 9. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ**
- 10. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ**
- 11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ**
- 12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Χ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ**
- 13. ΆΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**
- 14. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ**
- 15. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Ανέτοιμη η κυβέρνηση να απορροφήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ήδη από τις αρχές του 2015 την έγκριση πολυετών εθνικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA), τα οποία αποτελούν και τα κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ στον τομέα της Μετανάστευσης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, για τη διαχείριση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης.

Η συνολική χρηματοδότηση των εγκριθέντων προγραμμάτων ανέρχεται σε 2,4 δισ. Ευρώ περίπου για την περίοδο 2014-2020.

Σύμφωνα με τον πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα «Χρηματοδοτήσεις ανά Κράτος Μέλος» στο με ημερομηνία 10/8/2015 δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί με το συνολικό ποσό των 474,2 εκ. Ευρώ κατανεμημένα ως εξής: 259,4 εκ. Ευρώ από το TAME και 214,8 εκ. Ευρώ από το TEA (166,8 εκ. από το TEA-Σύνορα, 20,5 εκ. από το TEA-Αστυνομία

και 27,5 εκ. για Ειδικές Δράσεις). Σε επικαιροποιημένο ΔΤ της Επιτροπής (10/02/2016), αναφέρεται ότι το ποσό αυτό ανέρχεται σε 509,4 εκ. Ευρώ

Δυστυχώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παγιδευμένη σε πολύμηνες παλινωδίες σχετικά με την πολιτική διαχείρισης του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος, επέδειξε αδικαιολόγητη κωλυσιεργία και διοικητική ανεπάρκεια με αποτέλεσμα η χώρα μας, αφενός να υφίσταται συνεχείς προειδοποίησεις για την ολοκλήρωση των κέντρων καταγραφής/ταυτοποίησης και πρώτης υποδοχής (Hotspots), καθώς και την απειλή προσωρινής επαναφοράς συνοριακών ελέγχων εντός Σένγκεν και από την άλλη, να μην είναι έτοιμη μέχρι και σήμερα να αξιοποιήσει στο έπακρο τους ευρωπαϊκούς πόρους στον τομέα της Μετανάστευσης, με συνέπεια να επιβαρύνεται υπέρμετρα ο κρατικός προϋπολογισμός.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόλις περί τα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αν και υπήρχε ήδη ως δομή του προηγούμενου ΕΣΠΑ, που είναι η υπεύθυνη Αρχή για το συντονισμό και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυ-

λίων για την αντιμετώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού, ενώ μόλις περί τα τέλη Αυγούστου συστάθηκε η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου, Υποδοχής και Ένταξης (ΥΔΕΠΑΥΕ) (ΚΥΑ 1493/20-8-2015, ΦΕΚ Β' 1856/27-8-2015). Αντίστοιχα, μόλις στα μέσα Δεκεμβρίου εκδόθηκε απόφαση της ΕΕ για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για ενίσχυση από το ΤΑΜΕ για την περίοδο 2014-2020 (C(2015)9607/16-12-2015)

Σημειώνουμε δε ότι υπήρξε έγκαιρη παρέμβαση και προειδοποίηση του αρμόδιου Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος ήδη από τον Αύγουστο του 2015 είχε ενημερώσει την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό για την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης όλων των διοικητικών διαδικασιών ώστε προϋπόθεση για τη λήψη χρηματοδοτικής βοήθειας.

Ο ίδιος μάλιστα πρόσφατα ανέφερε ότι, ακόμη και σήμερα η κυβέρνηση δεν είναι πλήρως έτοιμη να απορροφήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, παραμένουν «αδρανή».

Αποκαλυπτική της κυβερνητικής αβελτηρίας ήταν και σχετική αναφορά της Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης Κορίνας Κρέτσου σε συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 4/2/2016 σχετικά με τη στήριξη και τα κριτήρια χρηματοδότησης των νησιών της Ευρώπης, σύμφωνα με την οποία, η Ελλάδα δυστυχώς δεν χρησιμοποίησε τα ευρωπαϊκά ταμεία για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της μετανάστευσης. Αντιπαρέβαλε δε η Επιτροπος την περίπτωση της Ιταλίας, η οποία ζήτησε εγκαίρως τη συνδρομή των Ταμείων και έλαβε ήδη σημαντικά ποσά.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (10/02/16), η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει ως χρηματοδότηση μέχρι σήμερα μόνο το ποσό των 42 εκ. Ευρώ από τη συνολική χρηματοδότηση που δικαιούται από τα ευρωπαϊκά ταμεία για τη μετανάστευση, την ίδια στιγμή που οι οικονομικές επιπτώσεις του προσφυγικού ζητήματος είναι τεράστιες για τη χώρα μας λόγω της μεγαλύτερης συγκριτικά με άλλες χώρες πίεσης που δέχεται από προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές.

Το τεράστιο δημοσιονομικό κόστος που προκύπτει από τη διαχείριση του προσφυγικού καταδεικνύει προδημοσίευση έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία υπολογίζει την κρατική δαπάνη για το 2016 στο ποσό των 600 εκ. Ευρώ με βάση συντηρητικές προβλέψεις. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι τα κονδύλια για την κατασκευή των υποδομών είναι πολύ μεγάλα. Έτσι, η δαπάνη για τις ανοικτές υποδομές υποδοχής υπολογίζεται σε 215 εκ. Ευρώ περίπου, ενώ οι δαπάνες για να δημιουργηθούν οι εγκαταστάσεις της πρώτης υποδοχής (hotspots) υπολογίζονται σε 124 εκ. Ευρώ περίπου. Σε αυτά πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε και τα 25,1 εκατ. Ευρώ που θα συνδράμει η Ελλάδα για την εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας.

Και ενώ η χώρα μας αναγκάζεται λόγω αδικαιολόγητων καθυστερήσεων και λανθασμένων χειρισμών της κυβέρνη-

σης να κατασκευάσει εντός ασφυκτικών χρονικών ορίων τα 5 απαιτούμενα hotspots με κίνδυνο, σε αντίθετη περίπτωση, την πολιτική και διπλωματική απομόνωσή της και το κόστος κατασκευής τους να είναι τεράστιο, δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να είναι απολύτως έτοιμη να απορροφήσει όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος της κοινοτικής χρηματοδότησης.

Για τους λόγους αυτούς,

### **Επερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί**

1. Σε ποιο ποσό ανέρχεται συνολικά για το 2015 το δημοσιονομικό κόστος διαχείρισης του μεταναστευτικού προσφυγικού ζητήματος και σε ποιες επιμέρους δράσεις-έργα έχει κατανεμηθεί (π.χ. χρηματοδότηση δομών φιλοξενίας, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, μεταφορά από νησιά στην ηπειρωτική Ελλάδα)
2. Ποιες δράσεις περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα των ΤΑΜΕ και ΤΑΕ και ποιοι οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι του Προγράμματος.
3. Για ποιους λόγους η κυβέρνηση δεν κατάφερε να απορροφήσει ικανοποιητικό μέρος της συνολικής χρηματοδότησης του Εθνικού Προγράμματος των ΤΑΜΕ και ΤΑΕ και ποιες είναι οι προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε οι αρμόδιες αρχές να είναι απολύτως έτοιμες να απορροφήσουν τα σχετικά κονδύλια. (π.χ. στελέχωση, ολοκλήρωση πιστοποίησης για διαχειριστική επάρκεια της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ καθώς και των τριών επιμέρους Διαχειριστικών Αρχών όπως η ΥΔΕΠΑΥΕ)
4. Συμμετείχε η χώρα μας στην κατανομή χρηματοδότησης έκτακτων δράσεων για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εγκρίνει το ποσό των 11 εκ. Ευρώ για το 2015;
5. Σε ποιο ποσό ανέρχονται τα κονδύλια που έχουν εκταμιευθεί στην Ελλάδα από τα προγράμματα των ΤΑΜΕ και ΤΑΕ, ποιες είναι οι δράσεις στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος των Ταμείων και ποιος είναι ο προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους ανά ευρωπαϊκό Ταμείο.
6. Σε ποιο ποσό ανέρχεται η δαπάνη κατασκευής των Κέντρων Καταγραφής και Ταυτοποίησης (hotspots), με τι είδους κονδύλια θα χρηματοδοτηθεί και αν η κατασκευή τους αποτελεί προϋπόθεση για την απορρόφηση και εκταμίευση μέρους της χρηματοδότησης που δικαιούται η χώρα μας.

7. Ποια προβλέπεται να είναι η συνολική κρατική δαπάνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας μας στο πλαίσιο του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος για το 2016.

8. Για ποιο λόγο στον πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα «Χρηματοδότησεις ανά Κράτος Μέλος», που αναφέρεται παραπάνω, δεν προβλέπεται για την Ελλάδα ειδικό κονδύλι για επαναπατρισμό και μετεγκατάσταση.

(Αριθμ. Βιβλ. Επερ. 18, Επικ. 12, ημερ. καταθ. 24/2/2016)

## Β' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παρασκευή 22/6/2016

### ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας

### ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΕΣ

1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
6. ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
8. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ

9. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
10. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
11. ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
12. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
13. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
14. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
15. ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

**Θέμα: «Κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας»**

Το ΕΣΥ είναι μία από τις πιο σημαντικές και ιστορικές μεταρρυθμίσεις, που ξεκίνησε το 1982 η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με καταστατικό στόχο τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού μέσα από τη διασφάλιση ισότιμης και άμεσης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας.

Οι χρόνιες όμως παθογένειες του συστήματος καθώς και οι συνέπειες της δετούς οικονομικής κρίσης όπως η έλλειψη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, καθιστούν τη λειτουργία του ΕΣΥ ιδιαίτερα προβληματική. Το γεγονός αυτό έχει άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού και ιδιαίτερα των φτωχότερων κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων.

Παρόλη την οικονομική στενότητα που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ, λύσεις υπάρχουν. Οι διαρθρωτικές αλλαγές μείζονος κλίμακας του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελούν το κλειδί. Αποτελούν πλέον τον μοναδικό τρόπο αποφυγής μιας έντονης κρίσης υγείας στη χώρα.

Έχουμε ανάγκη ένα σύγχρονο μοντέλο παροχής υπηρεσιών όπου κεντρικός στόχος είναι ο άνθρωπος και η βελτίωση της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας, της οικονομικής αποδοτικότητας και της ισότητας στην παροχή των υπηρεσιών.

Θα περίμενε κάνεις ότι μια κυβέρνηση που ήθελε, παρά τον εναγκαλισμό με τον εθνικολαϊκισμό των ΑΝΕΛ, να λέγεται αριστερή και ύστερα από 15 ολόκληρους μήνες διακυβέρνησης θα δρομολογούσε ανθρωποκεντρικές και δομικές παρεμβάσεις.

Δυστυχώς όμως, οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις της Κυβέρνησης στην Υγεία, κατήργησαν τις προηγούμενες προσπάθειες για εξορθολογισμό του Συστήματος παροπλίζοντας εργαλεία και διαδικασίες που παρέλαβε (π.χ. ηλεκτρονική συνταγογράφηση και ESYnet) και, παρά τις μεγαλόστομες εξαγγελίες της, περιορίστηκε στην επιβολή μέτρων ισοπέδωσης και οπισθοδρόμησης. Ο κατάλογος των αστοχιών και της απραξίας είναι, δυστυχώς, μακρύς, και αφορά όλες τις πιτυχές του Συστήματος Υγείας.

Στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αναφερόταν,

χαρακτηριστικά, ότι: «Σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), έχουμε εκπονήσει ένα συνεκτικό πρόγραμμα διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στο Σύστημα Υγείας». Ένα χρόνο μετά, δεν έχει παρουσιαστεί ούτε καν προσχέδιο αυτού του προγράμματος. Στην πρόσφατη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», υπήρξαν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας μεγαλόστομες διακηρύξεις και γενικόλογες θεωρίες χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Ένα είναι βέβαιο: εδώ και ένα χρόνο απουσιάζει οποιαδήποτε ουσιαστική ενασχόληση των αρμόδιων Υπουργών και κατ' επέκταση των Υπηρεσιών τόσο με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας όσο και με την αναδιοργάνωση των Νοσοκομείων και το χάρτη Υγείας.

Τάχουν παροχές χωρίς εξασφαλισμένους πόρους – Τα Νοσοκομεία βουλιάζουν στα χρέη

Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2015-2018 τα όρια δαπανών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ που προβλέπονταν για το 2015 ανέρχονταν σε 1,388 δις ευρώ. Τον Οκτώβριο του 2015 τα όρια αυτά (1,388 δις ευρώ), εξαντλήθηκαν και αυξήθηκε η χρηματοδότηση των Νοσοκομείων κατά 150 εκ. ευρώ επιπλέον για να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες τους. Όμως, τα επιπλέον αυτά χρήματα δεν απορροφήθηκαν από τα Νοσοκομεία και επέστρεψαν στην Τράπεζα της Ελλάδος, αφού η εκταμίευσή τους έγινε λίγες ημέρες πριν κλείσει το έτος 2015. Έτσι διαμορφώθηκε ένας προϋπολογισμός για το έτος 2015 της τάξης του 1,538 δις ευρώ.

Στον φετινό προϋπολογισμό προβλέπεται ότι η επιχρήγηση φορέων παροχής Υπηρεσιών Υγείας για εξόφληση υποχρεώσεων προς τρίτους (Νοσοκομεία – ΥΠΕ – ΠΕΔΥ) είναι 1,156 δις ευρώ και σε συνδυασμό με τις άλλες πηγές εσόδων των Νοσοκομείων μαζί και με μία αύξηση 150 εκ. ευρώ, ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στα 1,672 δις ευρώ.

Δηλαδή χρήματα που δεν απορροφήθηκαν πέρυσι επαναϋπολογίζονται για να εμφανίζονται αυξημένοι οι προϋπολογισμοί και η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με 150 εκ. ευρώ μόνο θα καταφέρει να καλύψει: 1) το κόστος

χορήγησης των ακριβών φαρμάκων, που το έτος 2015 χορηγούνταν από τον ΕΟΠΥΥ και φέτος από τα Νοσοκομεία, το οποίο, σύμφωνα με στοιχεία κυμαίνεται στα 230 εκ. ευρώ, 2) την πλήρη υγειονομική κάλυψη των 2,5 εκ. (έμμεσα, άμεσα) πολιτών, είτε είναι ανασφάλιστοι, είτε ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περιθαλψη που θα καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ, ο οποίος όμως εξαιτίας της οικονομικής δυσχέρειας δεν χορήγησε ούτε ένα ευρώ στα Νοσοκομεία από οφειλόμενα Νοσήλια, 3) τα χρέη των νοσοκομείων που στις 31/12/2014 ήταν 980 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 593 εκ. ήταν ληξιπρόθεσμα ενώ τα χρέη τους την 31/12/2015 είναι 1,277 δις ευρώ εκ των οποίων 919 εκ. είναι ληξιπρόθεσμα.

Είναι φανερό ότι τα Νοσοκομεία βουλιάζουν μέρα με τη μέρα και η κυβέρνηση εξακολουθεί να τάζει παροχές χωρίς να έχει εξασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους.

#### **Εγκεκριμένες προσλήψεις μένουν στα χαρτιά ενώ καθυστερούν ακόμα και οι προσλήψεις συμβασιούχων**

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το έτος 2014 είχαν προγραμματιστεί από την τότε κυβέρνηση 2.000 προσλήψεις τακτικού προσωπικού για το Υπουργείο Υγείας και εγκρίθηκαν 1.975 προσλήψεις.

Αντιστοίχως για το έτος 2015 εγκρίθηκαν μέσω του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης 1.418 προσλήψεις τακτικού προσωπικού για το Υπουργείο Υγείας.

Όπως προκύπτει από την απάντηση του Υπουργού Υγείας σε Ερώτηση Βουλευτή (Αρ. Πρωτ. 14583/7.4.2015), η Κυβέρνηση επικαλείται τη διαδικασία πλήρωσης 1.095 κενών οργανικών θέσεων, πλην όμως αυτές στηρίζονται στην εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.8/230/34479/29.12.2014. Πρόκειται, δηλαδή, για μέρος των 2.000 προσλήψεων που οι προηγούμενες Κυβερνήσεις είχαν εγκρίνει. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου επιλέγει να εμφανίζει και να επικαλείται τμηματικά, ήδη εγκεκριμένες και ώριμες προσλήψεις που κρατούσε παγωμένες επί δέκα (10) μήνες, για να πείσει ότι δήθεν έχει κάτι να επιδείξει στον νευραλγικό τομέα των προσλήψεων. Τα αποτέλεσματα της απραξίας είναι ήδη ορατά. Δεκάδες νοσοκομεία σε όλη τη χώρα έχουν προειδοποίησει εδώ και μήνες ότι ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες λειτουργούν σε εμπόλεμες συνθήκες, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν κλινικές και να τίθεται εν αμφιβόλω η εκπαίδευση των ειδικευόμενων. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι το κλείσιμο Τμημάτων Νοσοκομείων όπως η παθολογική κλινική και τα ΤΕΠ του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας.

#### **Κομματική άλωση του κράτους, ακέφαλα Νοσοκομεία και διοικητικό χάος στην Υγεία**

Αποτελεί σταθερή επιδίωξη της Κυβέρνησης η κομματική άλωση του Κράτους. Στην πραγματικότητα αποτελεί τη μόνη δική της πρωτοβουλία (οι υπόλοιπες αφορούν την υλοποίηση του τρίτου, επαχθέστερου και αχρείαστου Μνημονίου που έφερε). Μετά την κραυγαλέα τοποθέτηση κομματικών κομισάριων στις θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, η Κυβέρνηση θεώρησε το παράδειγμα επιτυχημένο και αποφάσισε να κάνει το ίδιο στις διοικήσεις των νοσοκομείων. Πώς; Δίνοντας τη δυνατότητα στον Υπουργό να πάueι αυθαιρέτως και αυτογνωμόνως τους διοικητές των Νοσοκομείων οποτεδήποτε (άρθρο 15 παρ. 1 ν. 4332/2015) και καταργώντας

την Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψήφιων διοικητών (άρθρο 15 παρ. 2 ν. 4332/2015). Προσφάτως, προφανώς κατόπιν αντιδράσεων της τρόικα που θα έδιωχνε ο ΣΥΡΙΖΑ, «ξεψηφίστηκε» το άρθρο αυτό και επανήλθαν οι ρυθμίσεις για την αξιολόγηση. Και πάλι όμως, δόθηκε απλώς ένας «ρόλος» στην Επιτροπή Αξιολόγησης την οποία η κυβέρνηση χρησιμοποίησε ως πρόσχημα για να παύσει τους Διοικητές, χωρίς ουσιαστική αιτιολογία με «συνεντεύξεις» διάρκειας πέντε λεπτών.

Η βίαιη αποπομπή των διοικητών των Νοσοκομείων από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, που απέβλεψε μόνο στο κομματικό όφελος του ΣΥΡΙΖΑ, είχε ως συνέπεια την διοικητική παράλυση των νοσοκομείων. Το ρήγμα στη συνέχεια της διοικητικής δράσης και τα επιμέρους διοικητικά ακέφαλα νοσοκομεία δεν θα μπορούσαν να έχουν άλλο αποτέλεσμα.

Η επιλογή αυτή της κυβέρνησης να φέρει τροπολογία με την οποία επιφορτίζει τους γιατρούς με καθήκοντα Διοικητή, επιδεινώνει τα προβλήματα. Σύμφωνα και με την ωμή δήλωση σε ραδιοφωνικό σταθμό του ίδιου του ιατρού που εκτελεί χρέη Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο, ο ίδιος αδυνατεί να επιλύσει το πρόβλημα της εφημέρευσης διότι όντας ο ίδιος γιατρός δεν θέλει να συγκρουστεί με τους συναδέλφους του.

#### **Η έλλειψη προγραμματισμού και οι τρομερές καθυστέρησης στοιχίζουν ζωές**

Στο χειρότερο σημείο φαίνεται ότι βρίσκεται η νοσηλεία στη χώρα μας καθώς εν μέσω κρίσης παραμένουν ακόμη κλειστά κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Δεκάδες συνάνθρωποι μας, βαρέως πάσχοντες, παραμένουν διασωληνωμένοι σε κοινούς θαλάμους, εν αναμονή εισαγωγής τους σε ΜΕΘ. Παράλληλα, πολλές σοβαρές τακτικές χειρουργικές επεμβάσεις αναβάλλονται λόγω της έλλειψης διαθέσιμων κλινών σε ΜΕΘ. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, από την ώρα που ξέσπασε το ενδημικό κύμα της γρίπης, δεκάδες συμπολίτες μας χρειάστηκαν επειγόντως κρεβάτι σε ΜΕΘ. Κοινός παρανομαστής όλων των παραπάνω, είναι το πολυπόθητο κρεβάτι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, που δυστυχώς δεν κατορθώνουν να εξασφαλίσουν οι περισσότεροι ασθενείς, ενώ την ίδια στιγμή τουλάχιστον 200 κλίνες ΜΕΘ μένουν αναξιοποίητες λόγω έλλειψης προσωπικού, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Μία προκήρυξη για την κάλυψη ορισμένων κενών στις κλίνες εντατικής θεραπείας «εδέησε» η κυβέρνηση να υλοποιήσει και αυτή εξεδόθη καθυστερημένα, με αποτέλεσμα όταν κατά το τέλος Μαρτίου ολοκληρώθει η διαδικασία και τοποθετηθούν οι ιατροί και οι νοσηλευτές, θα έχει υποχωρήσει πλήρως το κύμα της γρίπης, αφήνοντας δεκάδες θύματα.

Με δεδομένο ότι οι ατυχείς και αποσπασματικές παρεμβάσεις, οι παραλείψεις και η ολιγωρία της κυβέρνησης διέλυσαν τον τομέα της Υγείας,

#### **Επερωτάται ο κ. Υπουργός:**

1. Για την ανυπαρξία οποιουδήποτε ολοκληρωμένου προγράμματος για την Υγεία.
2. Για τις ελλειψεις στα νοσοκομεία και τα τεράστια κενά σε προσωπικό σε νευραλγικούς τομείς, και ιδίως στις ΜΕΘ.
3. Για την βίαιη και αναιτιολόγητη αντικατάσταση των Διοικητών στα Δημόσια Νοσοκομεία, το διοικητικό χάος

που έχει προκύψει επειδή ακόμη και σήμερα τα Νοσοκομεία είναι ακέφαλα.

4. Για την κατακόρυφη και συνεχιζόμενη αύξηση των ληξιπροθέσμων οφειλών των Νοσοκομείων, καθώς και για την ανυπόστατη σε οικονομικούς όρους κάλυψη 2,5 εκ. ανασφάλιστων πολιτών και του κόστους χορήγησης των ακριβών φαρμάκων από τα Νοσοκομεία.

(Αριθμ. Βιβλ. Επερ. 22, Επικ. 16, ημερ. καταθ. 10.3.2016)

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2016

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ**